



Tamarisk
villages

Tamarisk Villages

In de zonovergoten Minervois, een ruig en onbekend wijngebied. In het zuiden van Frankrijk, ligt het dorpje Cantignergues. Zuchtend in de hete middagzon lijkt dit een plaatsje als alle andere, maar wie de schilderachtige huisjes nadert, wordt verrast door een bruisend dorpsleven waar nuchtere hollanders op z'n Frans vakantie vieren en genieten. Dit is vakantie mét God in Frankrijk.

Een hoopvolle geschiedenis

Het kleine, onaanzienlijke plaatsje Cantignergues kent een bewogen geschiedenis. Onder de bezielende leiding van Nederlandse zendelingen veranderde het verlaten dorp in een plek van perspectief voor jonge drugsverslaafden. In het licht van het evangelie maakte hun wanhoop plaats voor hoop. Het is deze hoop die ook centraal staat in het tegenwoordige vakantiedorp. Want nog steeds is Cantignergues een plek van verandering en bezinning, een 'poort van hoop'. avontuurlijke vakantiegangers en rusteloze reizigers uit alle christelijke windstreken strijken neer in Cantignergues om de alledaagse drukte te ontvluchten. Te midden van glooiende heuvels en uitgestrekte wijngaarden hervinden zij zichzelf, God en elkaar. Om vervolgens geestelijk verfrist en bemoedigd weer terug te keren op hun werk, in de kerk en in de maatschappij.





TAMARISK VILLAGES

www.tamariskvillages.nl

KvK nummer: 30129955



KAPEL LA ROCHE

Leven ~~als~~ ^{met} God in Frankrijk!

Een beetje verscholen in het dorp bevindt zich de dorpskapel; een voormalige wijnkelder waar het heerlijk koel is. Eenvoud en rust zijn kenmerkend voor deze bijzondere plaats. Te midden van alle 'rumoer' is het een plek om je te bezinnen en (opnieuw) de Heer te ontmoeten. Want Hij alleen is onze Rots waarop we mogen bouwen. Vandaar de naam 'La Roche'. In de zomerperiode vindt hier elke dag, op vaste tijden, een ochtend- en avondsluiting plaats. Tijdens deze interkerkelijke bijeenkomsten onder leiding van de pastors, zoeken we God door met elkaar uit de Bijbel te lezen, te bidden en te zingen. Heel concreet 'Leven met God in Frankrijk'. Ontdek ook hoe weldadig dat kan zijn!







HUIS 6 PERSONEN PLATANE

Platane maakt, samen met Olivier, deel uit van het oudste huis van het dorp en is gebouwd in 1777.

Het is een ruim 6-persoons huis dat van alle gemakken is voorzien. Het beschikt over een ruime open keuken, waar je met het hele gezin aan de grote tafel kunt eten, met uitzicht op het terras. Daarnaast heeft het huis een gezellige woonkamer. Via de trap in de keuken bereik je de twee 2-persoons slaapkamers met 1-persoonsbedden. Hier bevindt zich ook een toilet en badkamer met twee aparte douches en twee wastafels. Op de tweede verdieping bevindt zich eveneens een 2-persoons slaapkamer met 1-persoonsbedden. Het huis beschikt aan de zuidkant van het huis over een terrasvormig aangelegde tuin, waar je kunt genieten van de zon en het uitzicht. Op ingenieuze wijze zijn de huizen Platane en Olivier met elkaar verbonden, zodat ze zowel apart als gezamenlijk kunnen worden gehuurd.







HUIS 6 PERSONEN OLIVIER

Olivier is een heerlijk 6-persoons huis dat beschikt over een groot dakterras met een geweldig uitzicht over het dorp en de vallei van de Cesse. Het is een heerlijke plek om bij te komen of een goed boek te lezen. Het terras biedt veel privacy en biedt ook genoeg ruimte om met een grote groep te eten. Verder beschikt het huis over een ruime badkamer met ligbad en een keuken met alle noodzakelijke voorzieningen, inclusief een vaatwasmachine. Een groot aanrecht met diverse onder- en bovenkasten maakt het geheel compleet. De woonkamer heeft een authentieke Deense Bekkassinen houtkachel en originele natuurstenen kenmerken. Een ruime hoekbank (ook te gebruiken als extra slaapplek) maakt de woonkamer af. Bij de voordeur van Olivier is nog een tweede terras met meer schaduw. Op de tweede verdieping is het uitzicht zo mogelijk nog mooier en zijn er drie 2-persoons slaapkamers met 1-persoonsbedden. Eén van de slaapkamers heeft een eigen wastafel.

Op ingenieuze wijze zijn de huizen Platane en Olivier met elkaar verbonden, zodat ze zowel apart als gezamenlijk kunnen worden gehuurd.







HUIS 6 PERSONEN **OLEANDRE**

Oleandre is een zeer gerieflijk huis met vier 1-persoons kamers met elk een eigen douche en toilet. Ideaal voor kleine groepen of gezinnen met wat oudere jongeren. Via een gang zijn deze kamers verbonden met de rest van het huis waar zich ook de vijfde slaapkamer met twee losse bedden bevindt. Deze kamer is bereikbaar vanuit de woonkamer met open keuken, van waaruit ook de vijfde badkamer met douche en toilet te bereiken is.

Oleandre ligt aan de rand van het dorp en biedt een fantastisch uitzicht over het dorp en de prachtige natuur. Doordat dit huis verder beschikt over twee grote terrassen kan er ook altijd heerlijk buiten worden gezeten en gegeten in de zon of in de schaduw. Ook is er een ruime moderne keuken gesitueerd die beschikt over alle basisapparatuur en een vaatwasmachine.

Oleandre is in combinatie met Olivier (6 personen) te huur en kan ook nog worden uitgebreid met Platane (6 personen).







KAMER 1 PERSOON

THYM MARJOLAINE ROMARIN LAVANDE

Oleandre is een van de meest geriefelijke huizen, mede doordat het vier 1-persoonskamers heeft met elk een eigen douche, toilet en airco. Via een gang zijn deze kamers verbonden met de rest van het huis. Doordat ook de vijfde slaapkamer is uitgerust met twee 1-persoonsbedden, is dit huis perfect geschikt voor een verblijf met een kleine groep personen die prijs stellen op de nodige privacy. Natuurlijk is het huis ook zeer geschikt voor een gezin met volwassen kinderen.







HUIS 4 PERSONEN **CYPRES**

Cypres is een sfeervol ingericht huis met een ruime woonkamer. Tijdens de renovatie zijn zoveel mogelijk authentieke details bewaard gebleven, waardoor je je snel thuis voelt in de woonkamer met een mediterrane uitstraling. De keuken ligt drie treden lager dan de woonkamer, net als een van de twee slaapkamers. Het huis beschikt verder over een badkamer met douche, toilet en wastafel. De houtkachel zorgt ervoor dat het hier in de koudere maanden ook erg aangenaam is, terwijl het in de warmere maanden juist prettig koel is. In de zomer kun je tijd doorbrengen op het schaduwrijke terras, voorzien van tuinmeubilair.







HUIS 6 PERSONEN **MARRONNIER**

Marronnier is een ruim huis met een gezellig terras en een geweldig uitzicht, waarbij een grote kastanjeboom zorgt voor heerlijke schaduw, maar er ook voldoende ruimte is voor zon. Het terras van Marronnier is volledig omheind en daarom ook geschikt voor families met kleine kinderen.

Het leef-gedeelte van dit huis is uitzonderlijk ruim. Op de begane grond is een grote eetkamer en een ruime aparte woonkamer. Verder is op de begane grond ook de keuken en de doucheruimte met aparte wastafel en toilet. Alles afgewerkt met mooie authentieke details.

Op de eerste verdieping zijn twee slaapkamers met twee of drie 1-persoonsbedden en een slaapkamer met één 1-persoonsbed.

Kindvriendelijk terras met zowel zon als schaduw
Veel woonruimte

Vrije toegang tot het zwembad

Oppervlakte: 95m²

Gezien de oppervlakte is voor een gezelschap met kinderen in overleg verblijf voor 6 personen mogelijk.







HUIS 4 PERSONEN GENÊT

Een mooi en ruim 4-persoons huis met een grote entree. Via een lage opstap bereik je de woonkamer met open keuken, waar veel van de authentieke details zijn terug te vinden. De keuken beschikt over een koelkast, kookplaat met afzuigkap, koffiezetapparaat en een groot aanrecht met onder- en bovenkastjes en spoelbakken. De houtkachel maakt dat dit huis ook tijdens koudere maanden goed verwarmd kan worden*. Tijdens de zomermaanden bieden de stenen muren natuurlijk prettige koelte.

Naast een houtkachel en een gezellige zithoek beschikt het huis over een badkamer met bad, toilet en wastafel en twee 2-persoons slaapkamers.

Aan de voorzijde van het huis is een ruim terras aanwezig, dat 's avonds mooi wordt verlicht. Het terras bestaat uit twee delen. Een deel geniet van natuurlijke schaduw van een wijnrank, het andere deel is lekker zonnig waar het vooral aan het einde van de dag heerlijk vertoeven is met bijvoorbeeld een goed boek of een mooie fles wijn uit de regio.







HUIS 4 PERSONEN LAURIER

Een prachtig huis met twee verdiepingen, dat naast het huis Genet is gelegen. Net zoals de andere huizen is Laurier volledig en met zorg ingericht waarbij gebruik is gemaakt van originele materialen uit de natuurlijke omgeving. Een huis met authentieke en karakteristieke details. Op de begane grond is een woon/eetkamer annex keuken. De woonkamer heeft een zithoek en eettafel. De keuken is voorzien van koelkast, kookplaat met afzuigkap, koffiezetapparaat en combi oven.

Op de eerste verdieping bevindt zich een mooie badkamer met toilet, wastafel en inloopdouche. Daarnaast zijn er twee 2-persoonskamers aanwezig, waarvan één met twee losse bedden en de ander met een oergezellige 2-persoons bedstee. In de bedstee kun je met twee volwassenen slapen, maar omdat het bed wat smaller is, is het met name geschikt voor kinderen of gewoon één volwassene. In de zomer biedt het huis natuurlijke koelte.

Aan de voorzijde van het huis is een houten terras aanwezig met terrasmeubilair.







HUIS 4 PERSONEN **VIGNE**

Vigne is centraal gelegen in het dorp Cantignergues en valt op door de frisse blauwe luiken. Het huis heeft een moderne inrichting en biedt verrassend veel ruimte (voor de grootte van het huis). Bovendien blijft het in de zomer binnen heerlijk koel en wordt het in de winter niet koud door de ruim 50 cm dikke muren. Via de voordeur kom je direct in de woonkamer met gezellige eethoek. Een trap naar beneden brengt je bij de keuken en de badkamer met toilet. Op de eerste verdieping is één zeer ruime familie slaapkamer met een 2-persoonsbed en een stapelbed.

Aan de zijkant van het huis is een kindvriendelijk omheind terras met eettafel en ligstoelen, waar je zowel in de zon als in de schaduw kunt zitten. Het terras is een oase van groen en een heerlijke plek om bijvoorbeeld een boek uit te lezen.

Aan de knusheid van dit karakteristiek Frans huisje zit ook een nadeel: Sommige ruimtes zoals de keuken en badkamer zijn erg laag en niet geschikt voor mensen die langer dan 1.90 meter zijn.







HUIS 8 PERSONEN **AMANDIER**

Amandier is met zijn vier slaapkamers een riant familieonderkomen. Dit sfeervolle huis uit 1885 is in stijl gerenoveerd, maar heeft haar authenticiteit geheel behouden. De woonkamer bestaat uit een open keuken en een gezellige zithoek met houtkachel. Daarmee is het ook een geriefelijk huis in het vroege voorjaar en in de prachtige herfstperiode. Op de eerste verdieping bevinden zich twee 2-persoonskamers met losse 1-persoonsbedden en een zeer ruime badkamer met twee wastafels, een toilet, een ligbad en nog een aparte douche. Op de tweede verdieping bevinden zich eveneens twee 2-persoons slaapkamers met losse 1-persoonsbedden en daar is ook een tweede douche, wastafel en toilet. Door de zuidelijke ligging van het terras is het hier ook in het voor- en najaar aangenaam vertoeven.







STUDIO 2 PERSONEN

NOYER

Noyer is een knusse studio voor twee personen met een grote rotspartij in de woon-/slaapkamer. Omdat de rots niet kon worden verwijderd, hebben we hem maar tot onderdeel van de woning gemaakt. Dat levert een zeer karakteristiek verblijf op en zorgt, vanwege de robuuste muren, voor een aangename temperatuur in de studio. De woon-/slaapkamer is voorzien van een comfortabele slaapbank voor twee personen en herbergt verder nog een tafel met stoelen. Noyer beschikt ook over een goed uitgeruste keuken met vaatwasmachine. Aangrenzend aan de keuken is een doucheruimte met toilet gerealiseerd. Vergeleken met de overige huizen waarover we beschikken, beslaat Noyer wat minder vierkante meters, maar is het een prima en betaalbaar alternatief voor alleengaanden of een stel zonder kinderen.

Het balkon van huis Chêne, gesitueerd boven de studio, levert een schaduwrijk terras op, waar het ook zomers prima bivakkeren is. Het heeft een prachtig uitzicht op de uitgestrekte terreinen van Porte d'Espérance. Het geluid van de snel stromende Cesse is goed hoorbaar en heel rustgevend.





N.B. Omdat Noyer in het hoogseizoen dienstdoet als verblijf voor het beheerdersechtpaar is de studio alleen in de overige maanden beschikbaar.





GROEPSRUIMTE EN KEUKEN

MIMOSA

Midden op het terrein van Porte d'Espérance, in het kloppend hart van het dorp, bevindt zich een gezellige groepsruimte. Mimosa is de ideale plek voor huiselijkheid en ontspanning, ook als het wat minder weer is. Ontmoet elkaar bij de houtkachel, rondom de stamtafel of aan de bar, of speel een potje tafelvoetbal. Ook kun je er een potje ouderwets sjoelen. Het is tevens een ideale plek om met elkaar muziek te maken en te zingen.

De ruimte is bovendien zeer geschikt voor vergaderingen of workshops met een groep tot 20 personen. Aan de bar kun je terecht voor een warm of koud drankje, een wijntje, een lekker ijsje of een warme snack, terwijl je ondertussen een goed gesprek aan het voeren bent met medegasten. Naast de groepsruimte bevindt zich onze professionele keuken, die ook beschikbaar kan worden gesteld aan groepen die zelf willen koken en de maaltijd willen gebruiken in de groepsruimte (dit is alleen buiten het hoogseizoen mogelijk).







DORPSTERRAS

Het dorpsterras is DE centrale ontmoetingsplek van Porte d'Espérance. Hier is altijd wel wat te beleven. Vooral 's avonds is het onder een verlichte sterrenhemel erg gezellig en sfeervol. Je kunt dan genieten van een lekker wijntje uit de streek, aanschuiven bij de wekelijkse dorpsbarbecue of met de kinderen meesmullen op de patatdag. Overdag is er natuurlijk ook genoeg te doen. Er staat een tafeltennistafel en in het hoogseizoen wordt hier wekelijks een samenkomst georganiseerd. Ook de Sing-In vindt hier plaats. Aan de rand van het dorpsterras is een aparte plek gecreëerd waar jongelui gezellig kunnen chillen.







ZWEMBAD

Niet ver van het dorpsterras ligt het ruime (6 x 16 m) en onlangs geheel gerenoveerde zwembad. Je kunt er een verfrissend baantje trekken, maar er is ook gelegenheid om lekker te luieren en te zonnen in de ligstoelen die rondom het zwembad staan. Het uitzicht vanaf het zwembad op de heuvels in de omgeving is fantastisch. Op sommige avonden wordt het zwembad prachtig verlicht, zodat je tot in de late uurtjes een duik kunt nemen.





ACTIVITEITEN OMGEVING

Cantignergues is een dorpje, gelegen in de vallei van de Cesse, omringd door steeneiken en kastanjabomen. Het riviertje de Cesse, dat onze terreinen doorkruist, baant zich een weg door de Minervois; een uitgestrekt en prachtig natuurgebied dat bescherming geniet als Parc Naturel Régional. Massatoerisme vind je hier niet, maar des te meer rust en ruimte! De geasfalteerde weg eindigt dan ook in Cantignergues. Hier splitst de weg zich in een netwerk van onverharde paden, die uitermate geschikt zijn voor wandel- of mountainbiketochten. Daarop kun je al lopend of fietsend genieten van de prachtigste vergezichten over dit ruige stukje Zuid-Frankrijk. Bij helder weer zijn de (besneeuwde) toppen van de Pyreneeën duidelijk zichtbaar. Wie de Cesse volgt, ziet het liefelijke dal al snel veranderen in een ruige, smalle kloof. Een tocht door de Cesse, onder begeleiding van één van onze medewerkers, levert een onvergetelijke ervaring op. Naast alle activiteiten op ons eigen terrein hoeft niemand zich te vervelen, zeker ook de kinderen niet. Integendeel: ervaar zelf de combinatie van je actief inspanssen en daarna weer op adem komen in het zwembad of op het dorpsterras!



ACTIVITEITEN INHOUDELIJK

Gedurende het hoogseizoen zijn er pastorale medewerkers aanwezig die zorgen voor de invulling van het inhoudelijke programma. Zo wordt dagelijks een dagopening en avondsluiting georganiseerd in de kapel. Hierin denken we samen na over de bijbel en zingen en bidden we met elkaar. God zoeken en eren en danken. Daarnaast wordt eenmaal per week een Sing-In georganiseerd, waarbij iedereen wordt uitgenodigd zijn of haar eigen muziekinstrument mee te nemen. Op zondag is er een samenkomst om met elkaar stil te staan bij de centrale rol die Jezus Christus in deze wereld en in ons eigen leven speelt. Al deze bijeenkomsten hebben een interkerkelijk karakter en geven uitdrukking aan de eenheid die we mogen ervaren als leden van het ene Lichaam van Christus. Daarnaast bieden de pastorale medewerkers graag een luisterend oor aan hen die dat op prijs stellen. Het uitgangspunt is dat niemand zich verplicht hoeft te voelen ergens aan deel te nemen. Maar we hopen natuurlijk dat het verlangen om samen ons geloof te delen en elkaar op te bouwen door velen wordt omarmd.



ACTIVITEITEN BUITENSPORT

Wandelen, mountainbiken, fietsen, boogschieten, canyontocht, zeilen, surfen: de omgeving van Porte d'Espérance leent zich voor tal van sportieve activiteiten. Veelal is het startpunt daarvan Cantignergues zelf. In andere gevallen kost het een half uurtje rijden, bijvoorbeeld naar het Lac de Jouarras, gelegen tussen Olonzac en Homps (zeilen, surfen, waterfietsen), of naar Caunes, voor avontuurlijk klimmen op de rotswanden bij Madame du Cross. Ook wildwaterkanoën behoort tot de opties, maar dat is een uur rijden. Daarnaast bestaat de mogelijkheid het strand van Narbonne te bezoeken op net iets meer dan een uur rijden. Daar kun je heerlijk zonnen of een duik nemen in de Middellandse Zee. De keuze is reuze!






Tamarisk
villages

